

Euthanasie: een ander verhaal

Ervaringen en reflecties van zorgverleners

Timothy Devos (red.)



€ 26,50
Paperback – 264 blz.
ISBN 978-94-6401-324-5

**BESTEL
NU!**
klik [hier](#).

Euthanasie is sinds 2002 niet langer strafbaar in België, maar het is en blijft een complex en gevoelig onderwerp. In dit boek delen ervaren artsen en verpleegkundigen in de palliatieve zorg én Vlaamse en Nederlandse filosofen openhartig hun ervaringen met levenseindezorg. Ze schetsen doorleefde patiëntenverhalen en stellen open vragen.

Vandaag is euthanasie immers niet langer een taboe. Integendeel, het wordt vaak voorgesteld als een mooi en ongenueanceerd verhaal. De auteurs tonen elk vanuit hun eigen beleving aan dat de realiteit echter niet zo eenvoudig is. Ze vertellen hoe ze omgaan met euthanasieverzoeken en hoe ze reageren wanneer patiënten begeleid willen worden bij hun levenseinde.

Euthanasie: een ander verhaal is een veelomvattend en rijk-geschakeerd boek dat zich richt tot zorgverleners, tot iedereen die vragen heeft bij de zin van de dood en het lijden, maar ook bij de toepassing van de euthanasiewet van 2002, die steeds meer vraagtekens oproept.

«Een kritische en genuanceerde reflectie op euthanasie»

Timothy Devos is internist-hematoloog, verbonden aan de Universitaire Ziekenhuizen Leuven (UZ Leuven) en is de referent palliatieve zorg van het hematologieteam. Hij is professor aan de Faculteit Geneeskunde, KU Leuven.



P E L C K M A N S

Pelckmans Uitgevers nv

Brasschaatsteenweg 308 – B-2920 Kalmthout – T 03 660 27 00
www.pelckmans.be – uitgeverij@pelckmans.be